

Gedichten serie Hoe 'ist' als autist?

Het leven leven, de gedachten denken, de mensen ontzien, voor een autist is alles anders.

Geschreven door Eloy Elustre

Inhoud

Inhoud	2
Autist Deel I: 'Wie ik ben'	3
Autist Deel II: 'De kruik die barst'	3
Autist Deel III: 'Coïtus Autisticum'	4
Autist Deel IV: 'Verloren liefde'	4
Autist Deel V: 'Pilaar van mijn Gedachtengang'	5

Autist Deel I: 'Wie ik ben'

Geïmporteerd en Belgisch gecultiveerd. Aziatisch, maar toch niet al te pragmatisch.

Met woorden gezegend, niet letterlijk bejegend.

Al ben ik niet zeven keer barmhartig, de combinatie 'verbum/psyche' is enorm krachtig.

Altijd open voor nieuwe bestaansleer, daardoor dans ik op een gespannen veer.

Woord hongerig en dorstig voor letters, leef ik in vrede met andere woordenkettters.

Laat de dorstige zichzelf laven en laat me je onder mijn bezielende woorden begraven.

Autist Deel II: 'De kruik die barst'

Het levenslicht zien als autist, iets wat ik pas op latere leeftijd wist.

Ik wil het leven kunnen overzien, zodat ik verkrijg wat ik verdien.

Het verhelpen van dit euvel, laat me dansen op mijn heuvel.

Het is wie ik echt ben, mijn belichaming is een uniek gen.

Iedereen is hoe hij is gebekt, iedereen heeft een kraan ... die wel is lekt.

Liefde was voor mij ongekend, dat pad ben ik met horten en stoten overgerend.

Geen wijselijke hymnes over de wereld meer, daardoor ging ik de mist in ... elke keer.

Neer gezegen in ongekende terreinen, wist ik niets af van de echte menselijke pijnen.

Ik was in sentiment een aspirant, mijn omgang werd een verhaal voor in de krant.

Ik wist niet 'wat is pakkend', soms kwetste ik mensen in het leven al rakkend.

Overgevoelig voor eigen levenslijnen, was mijn hart aan het wegwijnen.

Het leven is een masochist, opdat ik leef als autist.

Autist Deel III: 'Coïtus Autisticum'

Gedrenkt in de liefde van haar gade, berokkent ze hem hartstochtelijke schade.
Voor een dansende pompeuze dij, daarvoor staat menig mannelijkheid graag in de rij.
Gekiend en ontsproten uit de lenden is het zo heerlijk om de deugdzaamheden te schenden.
Zo barmhartig is haar immers vicieuze grot, waarmee ze hem overlaat aan zijn afgetrokken lot.
Gezegend is de vrucht van haar lichaam, gezegend is de climax ... zo zoet en heilzaam.

Autist Deel IV: 'Verloren liefde'

Vertel het mij, was het mijn grote fout om van jou te houden.
Jij had er zodanig voor gekozen hoe de situatie zich ontvouwen.
Ik kwam om samen met je te spelen, Ik kwam om te zien ... en kijk.
Ik had zo niet verwacht dat je zou wachten op mijn kapot lijk.
Je liet me zomaar begaan en liet het kleine raam op kiep.
Je liet me niets weten en dat raakte me enorm diep.

Mijn beproevingen liepen zo helaas spaak,
je sloeg onderwijl iemand anders aan de haak.
Ik wou je liefhebben, je omhelzen, zo barmhartig,
maar ik wist niet dat je zo was, zo pijnlijk laaghartig.
Ik bood je iets moois aan, mijn hart en mijn intelligentie,
om je zo een toonbeeld te schenken van mijn ware intentie.
Het leven verharde gestaag en ik had nood aan een ontkalker,
ik had nood aan jou liefde, geen valse beschuldiging als stalker.

Jij, baldadige, liet me niet volledig, inherent en duidelijk los,
dus zag ik niet meer de gebladerde bomen door het grote bos.
De minnelijke affiniteit van het pennen ben ik gelukkig niet kwijt.
Het neerdalen van deze letteren zorgt ik ervoor dat ik niet meer zo lijd.
Daarom zijn deze liefdevolle woorden om jou te bekoren de facto verloren.
Het einde is aangebroken en er zijn eindelijk nieuwe en helende ochtendgloren.

Autist Deel V: 'Pilaar van mijn Gedachtengang'

Als autist heb ik een speciale vorm van denken, meer heb ik niet om te schenken

Ik denk dat ik weet hoe ik denk te denken.

Ratio, maar geen damnatio.

Verbaal, maar niet teatraal.

Verbum, maar geen Quantum.

Letterlijk, maar niet opmerkelijk.

Gekheid, maar geen onmogelijkheid.

Verhelderend, maar niet kelderend.

Poëzie, maar geen do-re-mi.

Liefdevol, maar niet tactvol.

Kiefde, maar geen liefde.

Vrolijk, maar niet openlijk.

Intelligentie, maar geen pretentie.

Raar, maar niet klaar.

Ik leef om te leven zoals ik mijn leven wil leven.