

Gedichten serie

Mei 2020

Waarvoor we streden is nog steeds waarvoor we strijden en waarvoor er gestreden wordt. Een ode aan elk onnodig leven dat de aarde verlaat. Wie dan ook.
#BlackLivesMatter

Geschreven door Eloy Elustre

Inhoud

Inhoud	2
Mei 2020.....	3
Cirkel van de rede.....	3
Het zwarte vakje.....	3
Raspretentie	4
Eerbied	4

Mei 2020

Ik was niet daar in mei '68. Anno 2020 is het nog bezig, ik bevestig.
De droom die toen bestond ligt nog steeds begraven onder de grond.
De M L King's droom en woord wordt nu nog steeds in de kiem gesmoord.
De ongeluktheid en onbegrip geeft mij steeds opnieuw een trillend lip.
Nog steeds moeten mensen vechten voor rechten waar ze waarden aan hechten.

Cirkel van de rede

Zet zijn geest terug vrij, leg de vredespijp maar opzij.
Zeil over de barre horizon en neem afscheid van Dear John.
Bid mee voor een zeemzoete vrede, Zing in een rationele rede,
Zeg uw geboden in clusters Voor onze broeders en zusters
Hij is nog steeds een strijder, Vanuit het ieders hart een bevrijder.
We hebben het niet gehaald zonder dat de geschiedenis zich steeds herhaalt.

Het zwarte vakje

Elk leven doet er toe, het is een onbegrijpelijk gedoe,
Dat een mens die alleen op zoek is naar een beetje rust en vrede,
Nu nog steeds door raspretentie de aarde kust met een rase schrede.
Ze proberen alleen maar een dochter of zoon op te voeden,
Hun geliefde met liefde te overspoelen en die van pijn en verdriet te behoeden.
Ze trachten een eerlijk, liefdevol en eervol leven te leiden,
Zonder mensen in vakjes van elkaar te onderscheiden.

Raspretentie

Ze leven zonder de pretentie beter te zijn dan een ander persoon,
Iedereen verdient een gelijke kans, zodat ze mee kunnen doen aan de levensdans,
Iedereen heeft recht op onderwijs en niet zomaar een slag van Hein's Zeis.
Een goede behandeling is voor iedereen, zonder een schop te krijgen tegen zijn been.
Dat ze, Wanneer ze zichzelf ontwikkelen, niet ontvangen worden met gehoon,

Eerbied

Wit leeft omdat zwart als basis fungeert,
het is dat wit hiervoor respect ontbeert.
Want voor wit is zwart secundair,
ere wie ere toekomt is voor hen te precair.
Zonder zwart bestond wit niet,
dus behandel zwart met eerbied.